

Amanda Åhall

Kandidat till regionfullmäktige, Göteborg

Ålder: 30

Bor: i en lägenhet i vackra Bergsjön

Familj: partner, en hund och två katter

Jobb: Just nu jobbar jag som Ombudsman i Vänsterpartiet. Jag har också jobbat med att sortera julkort, återkalla nödstoppknappar, varit ungdomsledare i en kyrka och expedit i ett varuhus på landsbygden i England.

När blev du politiskt aktiv: Jag tror att jag ställde krångliga frågor redan i söndagsskolan och jag kritiserade Irakkriget (det första) när jag gick i mellanstadiet. Det var inte alltid så uppskattat att jag pratade om krig och död eller ställde "fel frågor"... Vänsterpartiet gick jag med i 2004 efter att ha blivit inspirerad av den brittiska vänsterns arbete för fackliga frågor och fred. Och efter att ha haft ett antal skitjobb till skitlön. Redan när jag arbetade med



ungdomar i kyrkan jobbade jag med Jämställdhets- och HBT-frågor, inte alltid till ledningens förtjusning.

Vilka politiska frågor engagerar dig mest: Att alla ska ha rätt till en bra hälsa! Nu är det inte så. I nordöstra Göteborg är folk sjukare och får mindre hjälp än i de rikare områdena. Jämlikhet, jämställdhet och HBT-frågor är oerhört viktiga. De genomsyrar alla frågor för mig. Allt från hur man bemöts i vården till hur vi fördelar pengar och resurser i samhället.

Vilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga: Sjukvården så klart, det är ju huvuduppdraget. Men folkhälsan är en fråga som ofta hamnar lite i bakvattnet. Det är olyckligt för det handlar ju om att förebygga ohälsa och sjukdom.

Några minnen från vården: Som tonåring vred jag sönder ett knä. Det innebar att jag inte kunde träna judo längre. När jag träffade skolläkaren fick jag veta att de inte brukade göra något åt sådana skador för de är så vanliga hos tjejer. Det gjorde ont i flera år. Sen har jag förstått att om jag varit kille och spelat fotboll hade jag nog fått hjälp eller i alla fall förståelse. Men det var praktiskt eftersom jag alltid kunde hålla reda på höger och vänster (Höger knä gjorde ont).

Vad gör du på fritiden: Jag är med i en fiskeklubb för tjejer där jag lär mig flugfiske. Sen blir det många böcker och en hel del pussel, ju större dess bättre (det gäller bara att skydda dem från katterna...)

Favoritfilmer: skräckfilmer från 20-, 30-, 40- och 50-talen (Nosferatu, THEM, 50-foot woman och andra klassiker) och det mesta med zombies och vampyrer.

Favoritböcker: Fantasy, Science Fiction och skräck (John Ajvide Lindqvist!)

Ser på TV: LOST, Bones och förut "Buffy the Vampire Slayer" (nu har jag alla avsnitten på DVD så det går att kolla igen och igen och igen)

Har du frågor? Kontakta mig gärna. Amanda.ahall@vansterpartiet.se

