

Kandidat till Regionfullmäktige

Göteborg, plats 3

Ålder: 44 år

Bor: Göteborgs kommun

Familj: Jag lever med min man, två tonåringar och en portugisisk vattenhund.

Jobb: Jag arbetar som socionom sedan 2000. Innan dess arbetade jag som förskollärare. Mitt nuvarande jobb inom barn- och ungdomspsykiatri i Göteborgs nordöstra stadsdelar känns mycket meningsfullt. Jag är specialiserad på psykoterapi för barn- och ungdomar som upplevt mycket svåra trauman.

När blev du politiskt aktiv?

Mina föräldrar tog mig med på alla möjliga politiska aktiviteter när jag var liten vilket gav mig en medvetenhet om att det är vi människor tillsammans som formar det samhälle vi vill ha. När jag var tonåring var jag ledamot i kommundelsnämnd i Ale. Jag gick med i Vänsterpartiet 2013.

Vilka politiska frågor engagerar dig mest? Nationellt arbetar Vänsterpartiet för att ta bort vinstintresset i omsorg, skola och sjukvård. Som förtroendevald i regionen vill jag arbeta för att sjukvården ska utformas efter människors behov och inte efter marknadens. Detta gör vi genom att



**Carina
Örgård**

fortsätta arbetet med att bygga upp en närhälsa, närsjukhus och specialistsjukhus som ger alla invånare, i hela regionen, den vård de behöver på ett snabbt och tryggt sätt. Jag vill också arbeta för att det ska vara självklart att alla får ett bra bemötande och bra vård oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller nationellt ursprung. Detta ska också gälla för papperslösa.

Vad gör du på fritiden? Jag har hela mitt yrkesliv kombinerat pluggande på universitetet och jobb. Framöver tänker jag byta ut studier mot politiskt arbete. Övrig tid tar jag långa promenader med min hund, ordnar mat åt hungriga tonåringar, läser massor, har kul med vänner och reser lite grand.

Favoritfilmer: Göteborgs filmfestival är höjdpunkten! I år minns jag särskilt Angered United och Regnbågens sång. Två filmer som skildrar folk i vår region. De ger oss en inblick i hur olika förutsättningar vi har.

Favoritböcker: Jonas Hassen Khemiris "Ett öga rött" gav mig en bra påminnelse om att vi alla är människor som försöker göra världen begriplig och att det kan finnas många sätt att göra det på. När det gäller deckare rekommenderar jag Reggie Nadelson.

Ser på TV: Just nu: Orange is the new black. Så bra! Serien är underhållande, rörande, dråpligt rolig och tankeväckande. Bäst av allt: den dräller av nyanserade och utvecklande kvinnokarakterer.

Har du frågor, kontakta mig gärna: Epost: carina.orgard@live.se



Vänsterpartiet Västra Götaland

Din röst i regionen